

Liturgie Regenboogkerk

Datum: Zondag 17 januari 2020

Tijd:

Bijzonderheden:

Voorganger: Ds. Christi Bartelink

Organist: Alexander Prins

Ouderling van dienst:

Lector:

Overige medewerkers: ...

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 66: 1,5 en 7 Breek aarde uit

Stil gebed

Votum en groet: *V: Onze hulp is in de Naam van de Here*

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal

A: AMEN

Gezongen gebed: Taizé: Jesu le Christ

Jezus, U bent, het licht van ons leven, laat nimmer toe dat het duister tot ons spreek.

Jezus uw Licht beschijnt heel de aarde, en U zegt: ook voor jou is mijn licht.

Innerlijk licht, o Jezus Messias, schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.

Innerlijk licht, o Jezus Messias, geef dat ik open uw liefde ontvang.

Openingstekst (gedicht met afbeeldingen)

Zingen: lied 513: 1,2,3 en 4

Kaarsen worden aangestoken

Gesprek met de kinderen

Aandacht voor de gebedsweek voor de eenheid van christenen

Zingen: Mozaïeklied

Een kerk als levend mozaïek – Tekst Tekst: Egbert van der Stouw & Marcel den Dulk

1. Waar mensen in de Naam bijeen zijn bouwt de Heer zijn kerk.

Een kerk als levend lichaam, in de wereld aan het werk.

Een eenheid in verscheidenheid, veelkleurig, één geheel.

Een kerk als levend mozaïek, want vormen zijn er veel.

2. De leden van dit lichaam zijn elkaar tot hand en voet.

De Geest van God deelt gaven uit in alle overvloed.

In pijn en vreugde wordt gedeeld, wij zorgen voor elkaar.

De liefde is de bloedsomloop, maakt Christus openbaar.

3. Hij houdt het mozaïek bijeen, Hij werkt door Geest en Woord.

Zo wekt Hij ons tot leven en brengt goede vruchten voort.

Ons leven draagt zijn liefde uit. Waar liefde wordt gedeeld,
daar wordt al wat gebroken was door Christus weer geheeld.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11

Zingen: lied 525: 1,2,3,4, en 5

Verkondiging

Zingen: lied 885: groot is uw trouw o Heer

Gedachtenis Mw. Cornelia van der Eik- Binnendijk

Johannes de Heer 33: 1 en 3

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt te zaam
Geen naam is er zoeter en beter voor t hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart
Kent Gij, kent Hij die Naam nog niet, die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof, en d' engelen zingen voortdurend zijn lof,
O, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan, dan hieven wij juichend de jubeltoon aan.
Jezus, Jezus, uw naam zij d'eer, want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

Gebeden

Collecten

Zingen: 526: 3 en 4 in Kana was de gloed geweken

Zegen, die we zingend beantwoorden met: **Amen, amen, amen!**